

Skal.. Skal ikke? - novelle

“Ej for satan Tobias,” skriger jeg da Tobias klasker mig i røven “Argh! come on Emma” jeg bliver meget nervøs da jeg ser Tobias’ ansigtsudtryk, han ligner en sur abe. “Ikke lige nu” svarer jeg ham. “Jamen vi skal have det sjovt” hans stemme bliver dybere. “Jeg skal lige på toilettet, kommer om lidt.”

Jeg bliver nødt til at komme væk fra Tobias og hans venner. Ude på toilettet ser jeg et lille vindue, men det sidder højt oppe. “Fuck, hvad skal jeg gøre,” hvisker jeg stille ud i den lille toiletbås. “hva’ satan Emma er det dig,” spørger en meget lys pigestemme på den anden side af båsen. Jeg tænker det igennem og svarer til sidst “Ja, det er mig.” Jeg hører pigens stemme igen “hvorfør hvisker du inde på toilettet alene?” “Jeg havde brug for en pause, væk fra alle de andre.” Der går lidt tid før stemmen svarer: “vil du ikke med udenfor? Væk fra festen.” “Jo det vil jeg meget gerne”

Jeg låser op og åbner den slidte dør som også er proppet med graffiti tekst. Jeg kommer i møde med den lyse stemme og finder hurtigt ud af at det er Louise fra parallelklassen. “Hej Louise” siger jeg med en overrasket stemme. “Er du klar til at komme udenfor?” jeg nikkede til Louise og vi gik ud til festen.

Tobias får hurtigt øje på mig og kommer løbende med et smil på læben. Han standser op foran mig “Sanne og Tim er kommet, vil du med over for at sige hej?” “Louise og jeg skal lige have en drink først” jeg kan ikke huske hvem Sanne og Tim er, men jeg ved at baren ligger henne ved udgangen. Tobias gav mig et skuffet blik “Nå, men så mødes vi vel her om lidt?” jeg nikkede bare, jeg vidste jo godt at vi ikke kom tilbage til festen. Tobias begynder at gå tilbage til den store folkemængde.

“Skal vi gå videre?” spørger Louise nu igen for tredje gang: “Ja, okay.” Louise og jeg når til udgangen, men jeg kan mærke en vibration i min bukselomme. “Shit, det er fra Tobias.” Jeg kan hurtigt genkende billedet og jeg ved hvad han er ude på, han vil jo sende det til vennerne. Jeg hører min mobil igen, det er endnu en besked fra Tobias “hvis du ikke kommer tilbage og har det sjovt med mig, Sanne og vennerne så bliver billedet vist til alle.” Jeg skriver hurtigt tilbage med en undskyldning til at tage hjem. “Mine forældre har skrevet at jeg skal hjem. Klokkeren er jo også ved at være mange.” “Jamen så gør du det, men så må vennerne jo lige få et lille sneak peak af billedet.” Louise kigger undrende på mig da jeg standser op og ser bange ned på min mobiltelefon. “Er det noget galt Emma?” tankerne flyver rundt i hovedet på mig så jeg får ikke svaret Louise. “Emma?” spørger hun igen, men med en mere alvorlig stemme. Jeg lukker øjnene og forestiller mig nu igen de konsekvenser der kommer hvis jeg ikke tager tilbage til Tobias, Sanne og alle hans åndssvage venner. Da jeg åbner mine øjne igen er min mobil væk. Jeg står i samme stilling med hænderne fremme som om jeg stadig holdte min mobil. Jeg kigger lynhurtigt over på Louise som står med min mobil i hænderne. “Emma det her er ikke i orden” Jeg kigger ind i Louises øjne. “Han truer dig jo.” “Hvad skal jeg gøre?” spørger jeg hende med en rystende stemme. “Emma hvor kommer det billede fra?” “Det var et han tog.” Louise kigger forvirret på mig “Har du givet ham lov til det?” “Nej, jeg gav ham ikke lov.” Louise ligger min mobil tilbage i mine svedige hænder. “Skal vi ikke fortælle det til nogen som kan hjælpe dig?” Der bliver helt stille, det eneste man kan høre er bilerne som kører på vejen ved siden af hallen. Tavsheden bliver brudt da min mobil brummer igen. Beskeden er fra Tobias. “Nå Emma, hvad vælger du?” Jeg kigger på Louise og spørger igen “Hvad skal jeg gøre?”